

KIJK EENS OM JE HEEN

Kijk dit keer 's in een boek: "Wijs met de Waddenzee".



Kijk 's om je heen

'Kijk 's om je heen' is een rubriek door jongeren en nu eens niet speciaal voor jongeren, maar gewoon voor iedereen. In 'Kijk 's om je heen' gaan kinderen (nou ja kinderen...) op zoek naar interessante dingen in hun eigen omgeving en dan vooral op het gebied van natuur, milieu en landschap.

Kijk zelf 's om je heen!

Als er in jouw omgeving iets interessants te zien of te beleven is, kun je daar ook over schrijven in Noorderbreedte. Neem dan contact op met Noortje van Leeuwen, Onnerweg 15, Haren, telefoon 050-347368.

Op 17 september gingen Willemien, Jaap Evert, Aadje, Petra en Heleen naar Amsterdam. Daar werd in het mime-theatertje van Rob van Rijn, de verschijning gevierd van een nieuw lees-, kijk- en onderzoekboek voor de jeugd over het belangrijkste natuurgebied van Nederland: de Waddenzee. Al deze kinderen waren op een of andere manier betrokken bij de samenstelling van het boek, zelf, of via hun ouders.

Petra heeft zelf echt meegedaan. Samen met de journalist Sietse van der Hoek is zij gaan praten met Kees Wevers, de oprichter van de Waddenvereniging. Nu is Petra 15 jaar, maar toen ze werd geboren, was Kees 15 jaar oud. Kees Wevers was gek op de wadden en vooral op wadlopen. Toen er een heel stuk van het Ameland wad dreigde te worden ingepolderd, schreef hij verontwaardigd een ingezonden stuk in de Telegraaf. Hij kreeg veel reacties en ging verder met zijn actie. Nu telt de Waddenvereniging zo'n 37.000 leden en heeft 25 mensen in vaste dienst. Samen met Sietse ging Petra ook een kijkje nemen in Harlingen op het Waddenhuis. Daar zag ze werkgroepen vergaderen, mensen druk telefoneren, T-shirts verkopen of rapporten schrijven, ze hoorde de type-machines ratelen, maar gelukkig ook de koffie pruttelen. Petra kreeg te horen dat er iedere dag wel een postzak vol met informatiemateriaal de deur uitgaat. Vooral kinderen vragen veel materiaal aan voor werkstukken op school, maar ook voor eigen, kleine aktietjes in de buurt. Er komen ook heel wat telefoontjes binnen: "Hoe oud worden zeehonden eigenlijk?", "Heeft een zeehond ook melktanden", "Hoeveel vogels zijn er in het waddengebied?" "Liggen er nog meer schatten in scheepswrakken op de bodem van de Waddenzee?" Of ze bellen op om te zeggen dat ze het zo zielig

vinden dat al die jonge zeehondjes doodgeknuppeld worden..... Dan wordt er weer uitgelegd dat dat in Canada gebeurt en dat in de Waddenzee steeds minder zeehonden komen omdat het water zo erg vervuild is.. "Dat vind ik nou leuk van dit boek", zegt Petra, "Dat soort vragen kun je er zo in opzoeken. Achterin staat een lijst met trefwoorden en dan kun je zo zien op welke bladzij er iets staat over zeehonden, of vogels, wadlopen, walvisvaarders, springvloed, wandelende eilanden en nog veel meer. Ik wist van te voren al best wel wat over de Waddenzee, maar dat er zoveel bij te pas komt, had ik nooit gedacht".

Willemien is ook 15 en de beste vriendin van Petra. Daarom vindt ze het leuk om het stukje van Petra te lezen. "Het dagboek van Susan die meefietst met de milieufietstocht langs de Rijn en het verslag van de tocht met het vlot "Sterke Yerke" vind ik steengoed. Het zijn fijne verhalen, waaruit je toch een heleboel te weten komt over de vervuiling. Ik zal niet zo gauw van alles op gaan zoeken in een boek. Ik hou meer van verhalen en zo. Daarom vind ik de verhalen van Mies Bouhuys het leukst. Het was leuk om haar in Amsterdam eens in het echt te zien. Ik heb zelf haar boek "Kabeltje maakt televisie" en "Broodje Boek" van de musical. Het was er behoorlijk druk, zo'n honderd mensen, dus het lukte me niet om met haar te praten. Maar met Gertie Evenhuis, ook schrijfster van kinderboeken en zoals bleek een goede vriendin van Mies Bouhuys, heb ik wel een tijdje zitten praten. Er komen allerlei mensen op zo'n presentatie: van de uitgeverij en van de Waddenvereniging, natuurlijk de mensen die aan het boek hebben meegewerkt en hun vrienden, maar vooral de pers. Daar wordt het eigenlijk voor ge-

daan. Als er veel over zo'n boek geschreven wordt, gaan de mensen het eerder kopen. Dat is niet alleen belangrijk voor het geld, maar vooral ook omdat zoveel mogelijk mensen moeten gaan begrijpen hoe belangrijk de Waddenzee wel is. Verder was het gewoon erg gezellig. Lekker broodjes gegeten en iedereen kreeg natuurlijk een boek, gratis!"

Jaap-Evert is dertien en gek op tekenen. Hij heeft wel oog voor het tekenwerk. Vooral de tekening van al die planten dwars over een waddeneiland vindt hij goed. De meeste namen kent hij wel, maar hij weet dan ook redelijk veel van planten. Het verhaal van Robbie vindt hij wat kinderachtig. Hij leest liever de stukken met veel informatie. Een register achterin vindt hij wel handig.

Aadje is 11 jaar en houdt niet zo van lezen. Hij leest liever strips of kijkt plaatjes. Nou, daar staan er dan ook een paar honderd van in. Het verhaal van Robbie, een zeehondje dat zijn moeder kwijt raakt en dan in de zeehondencreche terecht komt heeft hij trouwens wel gelezen. Ook heeft Aadje even goed op de tekening gekeken hoe het vlot "Sterke Yerke" in elkaar zit, want zoiets ziet hij zelf ook wel zitten. Zijn moeder heeft hem wel stukken uit het boek voorgelezen toen het nog niet helemaal klaar was. Soms zei hij dan: "Ga dat nog maar eens overdoen. Er zitten veel te veel moeilijke woorden in." Maar dat zit nu wel goed volgens hem.

Heleen heeft gespeeld voor fotomodel. Ze is tien jaar en heeft samen met haar vader de bunkers op Schiermonnikoog opgezocht om er een foto van te maken voor het boek. Ook op het strand maakten ze foto's van zand dat opwaait achter plantjes om te laten zien hoe het begin van een nieuw duin



ontstaat. "Ik heb al een heel stuk in het boek gelezen, ik vind het wel mooi" zegt Heleen. "Op de presentatie in Amsterdam vond ik dat toneelstukje waar helemaal niet bij gepraat werd heel geestig! Rob van Reyn zat in een bootje met een waddentruï aan. Aan een touwtje had hij een blauw geverfde lap met golfjes, dat was de Waddenzee. Als het eb werd liet hij het touwtje zakken en kwam de lap plat op de grond te liggen. Als het weer vloed werd, trok hij aan het touwtje de blauwe lap omhoog en dan stak er nog maar een klein stukje van het bootje boven de golven uit. Verder was het wel leuk (vooraf bakken vol lekkere wikkels die er stonden)! Mijn juf op school wilde het boek graag zien, dan gaat ze het misschien voor de school kopen. Ik denk dat ik er wel veel aan heb, want ik moet binnenkort een spreekbeurt houden over zeehonden."

Als je een beetje meegemaakt hebt hoe zo'n boek gemaakt wordt, bekijk je het wel anders dan als je het zo op Sinterklaas kado krijgt. Maar zelfs als je nog nooit in het wadden-gebied geweest bent, is het toch een leuk boek om te lezen. Wijs met de Waddenzee telt 160 pagina's en is dus geen boek om in één ruk uit te lezen. Je kunt er lang plezier van hebben. Bovendien zul je verbaast staan wat er allemaal in een zo'n gebied gebeurt, nu en vroeger, in de natuur en met de mensen. De Waddenzee is een prachtig natuurgebied. Hoe kunnen we zorgen dat het zo blijft? Bij de Waddenvereniging kun je het boek kopen voor f29,50 (bestellen op het Waddenhuis of andere verkooppunten van de Waddenvereniging zoals het milieuwinkeltje aan de Ossenmarkt in Groningen). In de boekhandel kost het boek f 34,50. En als jij het uit hebt, zullen je vader en moeder er ook nog plezier van hebben.....

