

CAMPING TE SCHOTERZIJL: HIER BETEKENEN DE MENSEN NOG IETS VOOR ELKAAR

Leo Stockmann

In het uiterste zuiden van Friesland ligt aan de vroegere Zuiderzeedijk het buurtschap Schoterzijl. Ruim 50 jaar geleden leefden de bewoners hier op de grens van land en zout water. Wie nu in zuidelijke richting kijkt ziet uit op de vlakke Noordoostpolder. Van welke kant je het buurtschap ook nadert, altijd is daar de uitgestrektheid van het land waar veel rust vanuit gaat. Op mijn tocht daarheen benadrukken enkele knobbelzwanen in de sloot langs de dijk tussen Lemmer en Schoterzijl deze rust nog eens extra. Schoterzijl is op de kaart wel te vinden, maar in een telefoongids zult u te vergeefs naar zoeken. Voor de bus loont het niet de moeite Schoterzijl aan te doen.

In het meer dan 200 jaar oude café 'het sluisje' ontmoet ik Klaasje (46) en Hilbrand (48) Bos, hun zoon Willem (22) en diens vrouw Anja (23) die gezamenlijk het café annex kampeerbedrijf runnen. Met mevrouw Bos en haar zoon had ik een gesprek.

18 jaar geleden werden Hilbrand en Klaasje Bos eigenaars van het café. Ze begonnen een jaar later op een stukje grond ernaast het kampeerbedrijf. Aanvankelijk ging het om enkele tourcaravans. Het was in die tijd dat deze manier van vakantie houden zich begon te ontwikkelen. Ruimte voor meer caravans werd in de loop van de jaren gekreërd tegenover het café, aan de overkant van de weg, rondom de vroegere loshavens. Thans zijn er 65 vaste standplaatsen. De families die de caravans bewonen komen uit het gehele land, een enkele familie uit Duitsland. Naast de vaste plaatsen is er ook nog wat ruimte voor passanten. Kom je overigens met je tent(je) aanzetten dan is ook daar een plaatsje voor. De camping is open vanaf 1 april tot 1 november.

Voorzieningen

Een gebouwtje met toilet, wasbak en douche is op het terrein aanwezig. Bij het café behoort een winkeltje waar campinggasten en buurtbewoners hun boodschappen kunnen doen. Wie zelf geen zin heeft om te koken kan de warme maaltijd gebruiken in het café. Volgens mevrouw Bos staat de keuken als goed bekend en wordt er veel gebruik van gemaakt. Ook snacks en ijs zijn er te krijgen. Voor het organiseren van gezellige avonden is een kantine aanwezig.



Rekreatiemogelijkheden

De gasten houden van rust en water. De meeste families hebben een bootje. Er wordt veel gevist. Vanaf de camping is direct het door Schoterzijl stromende riviertje de Tjonger of Kuinder op te varen. Roeibootjes zijn er te huur. Niet verwonderlijk is ook dat kanoërs Schoterzijl aan doen voor overnachting. Wie het ruime sop wil kiezen kan terecht op de Friese meren of op het IJsselmeer. Schitterende natuur is ok aanwezig bij Scherpenzeel/Munnekeburen (De Rottige Meente en Nijetrijne) en bij Ossenzijl (De Weerribben). Mensen die zich eens willen onttrekken aan het water en het weidse land kunnen gaan wandelen in het Kuinderbos of slechts enkele kilometers van Schoterzijl. Kinderen kunnen zich ook vermaken met geiten, ezels, Chinese hangbuikzwijnen, ganzen, eenden, goudfazanten en ander gevogelte die op een stukje grasland tegenover het café lopen. Tijdens de bouwvak wordt er een feestweek georganiseerd voor campinggasten en buurtbewoners. Allerlei spelletjes worden gedaan, zowel op en bij het water als in de kantine. Onnodig te zeggen dat ook een play-back show niet ontbreekt.

Groter hoeft niet

De familie Bos leeft van het café en de camping. Ze houden de boel zelf schoon en onderhouden het terrein. Natuurlijk betekent dat hard werken, maar ze krijgen er een hoop gezelligheid voor terug. Op het terrein hangt een gemoedelijke sfeer en in die sfeer worden ook zich eventueel voordoende problemen opgelost. Groter hoeft het terrein van hen niet te worden. Een grote camping betekent meer werk en meer zorg. Belangrijk is ook dat de mensen elkaar nu nog kennen. Hier betekenen de mensen nog iets voor elkaar. Natuurlijk zijn er ook op camping 'Het Sluisje' regels.

Om de rust te handhaven mogen in juni, juli en augustus geen timmerwerkzaamheden aan de caravans worden uitgevoerd en de mensen mogen elkaar niet hinderen met radio en tv. Honden moeten op het terrein zijn aangelijnd. Na elf uur 's avonds gaat de slagboom bij de ingang dicht.

Op caravancamping 'Het Sluisje' kamperen overwegend gezinnen, wat natuurlijk een bepaalde sfeer met zich meebrengt. Er is rust en mooie natuur in de naaste omgeving en *accepteer* je de onvermijdelijke gezinsgeluiden op de camping dan kan een verblijf in Schoterzijl ideaal zijn. Het bewijs daarvan wordt geleverd door de vele gezinnen die er al jaren vaste gast zijn, sommige zelfs al 17 jaar lang.

Stroomdallandschap Drentse A bij Loon

Het stroomdallandschap Drentse A bestaat het gehele beekdalsysteem met alle zijbeekjes. Een zón beekje is het Looneriep, een kronkelend riviertje in het midden van de foto. Het andere water is een afwateringskanaal dat loopt van het Deurzerdiep naar het Noord-Willemskanaal. Links van dit kanaal ligt het militaire oefenterrein Dijkveld.

Aan weerskanten van het Looneriep liggen de laaggelegen madelanden, vochtige weilanden die nog veel reliëf vertonen. Verder komen hier wallen, boomsingels en verspreide boomgroei voor. Veel van deze madelanden zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Rechts op de foto ligt Kampshede, een uniek heidelandschap in eigendom van de stichting Het Drentse Landschap. Het gebied wordt gekenmerkt door heide met jeneverbesgroeiing, loof- en naaldbossen, een ven, grafheuis, raatakkers en een lunnebed. Aan de bovenkant ligt de es van Balloo en daarboven het Ballooërveld.

