

Ruggemergtering

Sytze Bottema

Ik hou van huisdieren en ik vind het indrukwekkend wat de mens zo al gewrocht heeft. Van alle tientallen rundveerassen die ik ken, ben ik het meest verknocht aan de Groninger Blaarkop en dan in het zwarte kleurslag. Ik herinner me nog hoe mijn grootvader Teenstra mij vijftig jaar geleden aan de hand meenam naar de stal van Gast even buiten Kommerzijl. Zwartblaren op stal die ik nooit ben vergeten. Om nu werkelijk authentieke ouderwetse, niet met Holstein-Frisians ingekruiste zwartblaren te zien, moet ik haast naar de Oekraïne. Dat mag dan een natie zijn geworden, ze reizen er nog steeds met CCCP-paspoorten. Maar zwartblaren hebben ze wel, want ze konden destijds de dure zwartbonten niet betalen en haalden bij Schuiringa en andere fokkers Gronings vee. Ze zijn er niet aan bekocht.

Ethische fundamentalisten hebben de laatste tijd in de dagbladers vanuit de Randstad de vinger opgeheven. Zij signaleren ontwikkelingen op huisdiergebied die ongewenst zijn en waaraan de overheid een krachtig halt moet toeroepen. Dat wij bepaalde dieren moeten limiteren vanwege de mest is U bekend maar het gaat ook om huis-troeteldieren en dan bedoel ik niet direct tarantula's, pythons of Komodowaranen maar bijvoorbeeld de fret. De fret is enorm komen opzetten. Na enkele duizenden jaren alleen gehouden te zijn door jagers en jachtopzieners om konijnen te jagen, trekt deze kleine busingachtige nu de aandacht van het grote publiek. De journalisten constateren dat de mensen veelal niet geschikt zijn om fretten te houden en de fretten zouden op hun beurt geen geschikte huisdieren zijn. Als ze zich niet voortplanten krijgen ze ruggemergtering (waar hoorde je vroeger ook weer een dergelijk verband?). Er zouden bovendien al veel fretten, met name de bijterds, afgemaakt zijn.

Hoeveel katten worden er ook weer afgemaakt? Ik ken niet veel getal- len maar wel een jachtopziener uit Noord-Drenthe die bij zijn 25-jarig ambtsjubileum 1500 katten geschoten had. Het houden van fretten zou dus verboden moeten worden. De journa- listieke wereld heeft gelijk. De fret is niet geschikt als huisdier. De

oeros was dat wel, de steenbok die vrijwel over de Korenbeurs kan klimmen, de wolf, de wilde kat, de ezel, het kameel en het wilde paard, dat waren namelijk voor de hand liggende keuzen, zij waren in felte voorbestemd om gedomesticeerd te worden. De fret niet! In de discussie over de aantallen dieren die op deze aarde mogen, zijn de vrijkaartjes voor ons zelf. Ik ben er voor dat we gaan corrige- ren. Terecht minder varkens vanwege de mest, terecht geen pitbulls en minder honden en katten, terecht het verbod op het houden van fretten, het uitzetten van brulkickers en het uitbreiden van nijlgan- zen en terecht minder koeien vanwege het stuk trappen van Kievitsei- eren.

Waarom deze calvinistische opstelling? Nu dat wil ik U best vertellen. Het betreft hier de geleidelijke bereidmaking, de opwarming naar maatregelen over ons zelf. Nu zijn wij er nog net niet aan toe om ons zelf bewust door de overheid te laten reguleren maar we beseffen allemaal dat het daar naar toe gaat. Als wij genoeg over de aantallen mestkippen hebben gepraat dan zullen langzamerhand ook andere berichten in de pers verschijnen. **'De regering heeft het quotum van de gemeente Appingedam met 20 % verminderd.'** Het college van B & W van die stad ziet zich voor de moeilijke taak geplaatst om het aantal inwoners van 40.000 naar 32.000 terug te brengen.

Maar niet alleen de soorten of aantallen staan ter discussie, ook vorm en inhoud van onze dieren. De mens kan bogen op 8000 jaar fokresul- taten maar nu zijn er technisch nieuwe mogelijkheden ontwikkeld. De stier Herman, die op de TV zo vriendelijk tegen dat kleine katje deed, deze stier roept een golf van verontwaardiging op. Op hetzelfde moment besluiten de duivenfokkers dat zij de snavels van de schattige Turbit meeuwjes (zie de duiven op de Noordshow in Zuid- laren) niet nog kleiner zullen fokken, anders kunnen ze trouwens geen tarwekorrel meer van de grond oppikken. Ik zie wel wat in genen manipulatie. Ik zou de snavels niet weg willen fokken om te eten maar wel om te praten. Nb